

SØLIEUTENANT-SELSKABET

København, d. 23 - 11 - 38.

Til

Chefen for Inspektionseskibet „Sjælends Falck“

Vedlagt tilstilles 1 Eksemplar af Foredrag afholdt i Sølieutenant-Selskabet den 22/11 1938 Olof Kaptein Haalind :
Øksercerokoler far Veernepligtige og deres Betydning for det
øvrige Personel til Cirkulation blandt de med Skibet udkommanderede Søofficerer, der er
Medlemmer af Selskabet.

Foredraget bedes ved Chefens Foranstaltning videresendt til
eller retournert inden 14 Dage fra
Modtagelsesdatoen.

For Farmanden
Chr. Riebsch
Farmand
Selskabet.

Eksercerskoler for varnepligtige og deres
Betydning for det øvrige Personel.

Mine Herrer!

Paa Formandens Opfordring skal jeg hermed have den Åre at fremkomme med nogle Betragtninger over Eksercerskoler for varnepligtige og deres Betydning for det øvrige Personel.

Eksercerskolerne afholdes som bekendt ved Søværnets Kaserne - de 3 store Skoler i Marts, April og Oktober nu altid ombord i "Fyen".

Selve Indkaldelsen med Legensundersøgelse, Optagelse i Fagrulle, Aflevering af Værdigenstande samt den delvise Ikladning ordnes af Kaserne med Assistance af Personel fra Eksercerskolen.

Den delvise Ikladning bestaar af daglig Blaat og 1 Stortrøje.

Ved Ankomsten til "Fyen" bliver den enkelte Mand streks sat i Bakke, idet man i Forvejen har inddelt den forventet mædende Styrke i et passende Antal Kompanier, Delinger og Grupper. (Gruppen = Balkken).

Indenfor Delingerne skal Folkene under Øvelser staa efter Højde, hvorfor de nu faar tildelt Skibsnrumer efter Højde, idet man, saasnart det Antal, der svarer til 1st Kompanie i 1st Deling, er nødt, stiller dem op efter Højde og giver dem deres nye Nummer - udleverer en Bakseddels med forskellige Oplysninger til hver Mand og afkruver ham hans Skyldbog.

Da der erfaringssagt - især paa Marts- og Oktoberskolerne - er en hel Del Oplæringsgaster (Folk der ofte er fraværende i Øvelsestiden), Kokke, Bagere m.v. samt Folk til Undervandsbaadsundersøgelse forsyner man samtlige Kokke og Bageres Skyldbøger med en Stjerne, og det samme foretages med 3 Gange det Antal Maskinarbejdere, Fiskere m.v. der skal bruges som Elever ved Undervandsbaadene. - Disse Stjernefolk stiller man for sig selv og efterhånden, som der bliver nok af dem, danner man Delinger til det bestemte Kompani, der er bestemt til Oplæringskompani.

Herved opnaar man at begrænse det Onde, at Folkene er fraværende i Øvelsestiden til det Kompagni og ved njoje Samarbejde med Kasernekontoret leder Kompaniet sine Folk gaa til Opræring og Understøtelse saavidt muligt gruppevis, hvorved det bliver muligt at kontrollere den enkelte Manduddannelse.

For at kunne modtage eventuelle Eftermødre, Syge o.l. og fra disse anbragt efter Højde leder man ca. hveranden Deltke vare 7 Hænde-Bakker, saaledes at der findes valante Pladser til forekligende Højder.

Nær Gruppen (altsaa Bakken) er formaret, gaar den ført af sin Gruppefører ind i "Ryen", hvor den efter at have passeret forskellige Borde med Spørgsmål og Oplysninger ender i sin egen Bakke.

Her gaar den straks igang med at mærke det uleverede Tøj, sy Ruebsand paa, samtidig med at Gruppeføreren giver en ganske indledende Instruktion.

Efterhaanden som man er klar, skaffes der. Gruppeføreren forlader først sine Folk, nær de er godt igang med Skafningen og efter at have beordret dem til at forblive i Bakken, indtil han vendter tilbage (efter en hastigt overstaet Skafning).

Efter Skafning gøres straks omhyggeligt Bakstørn og Folkene instrueres njoje om, hvorledes dette skal foregaa, hvorledes Projektørerne skal staa o.s.v.

Tidligere blev Folkene tildelt deres respektive Kompanier efter Hoved-Nr. og Skafningen foregik i nogle enkelte bestemte Bakker, efterhaanden som man fik samlet et bestemt Antal. Vætte System var noget forvirrende.

Formalet maa være, at Folkene straks fra den første Dag, føler sig som verende paa et Transportbaand, der bevæger sig med jvn hastighed betjent af dygtige Håndværkere - og nævnlig den første Dag er det uhyre vigtigt, at der ikke er nogen Art af Forvirring eller Jegen paa, og at Befalingsemendene viser sig fra deres allermest taalmodige Side.

Når Skafningen er forbi, optages Adresselister i Bakkerne og Delings- og Gruppeførere fortsætter med Instruktion af Folkene. Ved ca. 1530'iden er man som Regel klar med Middagskaffen.

Den samlede Skole bliver buddt velkommen ombord og faar dernæst en grundig Instruktion om de Ting, der er absolut nødvendig at vide den første Dag og den næste Morgen.

Efter Aftenskafningen, der jo for de sidste Kompagnier fælder noget hurtigt ovenpaa Middagskrafningen, er der et mindre Mål, hvorefter man gør igang med Køjeophngning og Køjesurring.

Disse Ting gøres meget grundigt og flere Gange, og man ender med Køjerne oppe. Senest Kl. 2100 er alle til Køje.

Egrote Nat besætter Skolens Møthr og Elever Posterne.

2^dagen bruges til helt at iklæde Skolen og sørge for en grundig Tilpaening af samtige Beklædningsgenstande for at undgå senere Bytninger paa Grund af daerlig Pasning med heref flydende større Hæft for Beklædningsmagasinet. Ved en Ordre der fuldstændig forbød Bytninger i Skolens Løb paa Grund af daerlig Pasning, lykkedes det saa paa Oktober-Skolen at faa Gruppeførerne saa interesseret i Pasningen, at Bytninger blev ganske overflødige, til Beklædningsmaga- sinets store Glæde.

Den delte Iklædning har desuden den store Fordel, at Manden allerede "2^dagen" er betydelig mindre forvirret og derfor bedre i Stand til at passe paa de udleverede Beklædningsgenstande, ligesom han ogsaa bedre tør inklude sig paa at stille sine egne Krav til Pasning.

Near Iklædning og Tøjmarkning er tilendebragt - Tøjstørp- linjen er heldigvis afskaffet fra og med sidste Skole - begyndes saa snart paa den indledende Militærudannelse, og det Kompagni, der skal have Vagt, sørger for at faa gennemgaaet Straffeloven, saaledes at det kan besætte Posterne ved øvelsestidens Øphør.

Først 3^d Dag begynder saa den egentlige Skoleudannelse. ~ Denne foregaar efter R.21-1938, der forudsætter 22 øvelsesdage med følgende Antal Undervisningstimer i de forskellige Discipliner:

Gymnastik	30	Timer
Tætdjsøvelser	15	"
Ekuercits	45	"
Skydning	10	"
Pjonestekendskab	30	"

For at sikre sig at disse Tineantal overholdes af Kompagnierne, er der udarbejdet et Antal Døgeskærer svarende til Antallet af

Kompagnier og Ledelsen sætter hver Korgen det for hvert Kompagni bestemte Dagskema op i en dertil indrettet Ramme. Desuden afleverer Kompagnierne Dagsedler over de afholdte Øvelser, saaledes at Skoleforstanderen til enhver Tid ved, hvor langt de enkelte Kompagnier er kommet.

Først et sikkert Uddannelsesstempo og en ensartet Rækkefølge samt for at få alle Detaljer med, uleveres til Kompagnierne en Undervisningsplan, der angiver, hvad man normalt skal beskæftige sig med for hver Øvelsesdag indenfor de forskellige Discipliner.

Indenfor hver Disciplin stiller sam 3.21-1936 visse Krav, saaledes at den enkelte Mand med dette Pensum lest om fornødent kan anvendes uden yderligere Uddannelse i Retning af militær Form, Forstørrelse og Disciplin.

Dette turde være et strengt Krav at stille til ca. 20 Øvelsesdage.

Ved selve Uddannelsen er man for Tiden ved at overgaa til Grunduddannelsen i Grupper á 8 Mand (Bakken), idet dette sam absolut giver en langt bedre Enkeltmandsuddannelse end den tidlige anvendte Uddannelse i Delingen på 20-30 Mand - og der opnås et bedre Kendskab til den enkelte Mands personlige Egenskaber.

Det kniber med Antallet af uddannede Gruppeførere d.v.s. Kadetter, Underkvartermestre og Master, og man anvender saaledes i nogen Grad Elever hertil i ganske indledende Øvelser og under meget stark Kontrol. Masterne kan man ordnu ikke betragte som kommandoudannede.

Det er store Krav, der stilles til Antallet af Befalingsmand og Master nemlig: 1 Kadet, Underkvartermester eller kommandoudannet Master for hver 8 Mand, 1 Kvartermester for hver Deling foruden Artillerikvartermestre som Kompagnikvartermestre samt Kompagniførerne.

Kompagniførerne organiserer selv Undervisningen af deres Kompagnier, idet de i Overensstemmelse med Uddannelsesplanen hver Dag udgiver detaillierte Ordre for dagens Øvelser. - På selve Ekspeditionpladsen indover Gruppeførerne kan stort begrundede Øvelser under

npje Kontrol af deres Delingaførere m.v.

Ved alle Mønstringer, Udrykning til øvelser, Indrykning til Skafning m.v. legges der overordentlig megen Vigt paa den Form, hvorunder disse forskellige Ting foregaar, baaledes at intet har Tilfælighedens Præg.

Udrykning til Aksercits øves for Hrs. Fra opmarcheret Kompanji ved et samtlige Gruppeførere efter endt Instruction beskrives paa Bladet i en bestemt Formation - retter imd Fremad og til siden, og fyret derefter fordeles Kompaniet i Lop til Grupperne. - Opstillingen valges altid saaledes, at Folkene ikke faar Holen i Æjnene. - Paa bestemte Skøjte signaler kan der gøres Front og fortsettes saaledes, at den kommanderende altid har sine Folk under effektiv Kontrol.

Belyvo Akserciteten d.v.s. indledende Militærudannelse, Hverv- og Sabolesercita, Revolverbetjening samt Marchøvelser skal jeg ikke komme nærmere ind paa, her uover, at Revolverbetjeningen der i bestemmelserne ikke kræves, men kun staar som "eventuelt" ikke endnu har været naest paa de Skoler, jeg har haft.

Gymnastikken foregaar under saa megen Form som muligt for at virke fremmede paa de militære øvelser.

Roningen foretages normalt i Fartøjer med Skrivtbord, dog ligger man især paa Aprilskolen en del Vigt paa Roning i Gaffelfartøjer. Sætte sidste kryover flere Roninghænd, men i saa Konsekvens er Aprilskolen ogsaa altid bedre udstyret, idet den normalt falder efter et saavel Kvartermester- som Underkvartermesterskolen er afsluttet.

Højning og Afriring af Fartøjer gøes ogsaa noget paa Aprilskolen, men Tiden er meget knap hertil, og man disponerer som øvelsesmateriel kun over "Feder Skran"s 2 sidefartøjer, vel at nævnes der ikke ligger et andet Skib paa Sidan af "Feder Skran".

Skydningen d.v.s. Skydeteori, Sigte- og Aftrækspøvelser samt Baloneskydning er den øvelse, der gennemgående interesserer Folkene mest og Lysten øges stimuleret ved Matrelandlov efter eget Valg for Folk, der skyder over et vist Antal points. Ette Antal fastsættes først, naar Skydninger er godt igang, idet man tilstræber kunnt belønne et Phat, medens man paa den anden Side ogsaa helst vil have mindst en enkelt Mand pr. Kompanji belønnet.

Salonskydningen er paa Oktoberkolen nær forsøgsvis foretaget med Hærens 8 mm Salonarmmunition, saaledes at hver Mand skød med sit eget Gevær. - Afstanden var 12 m i Stedet for tidligere 10 m.

Denne Form for Salonskydning er et meget stort Fremskridt med Hensyn til Betjeningen, idet det nu er muligt under Skydningen strengt at følge Reglementet og foretage Salonskydningen ganske som en Skarpakydning. - De tidligere anvendte Salongeværer med deres næsten altid ubrugelige Udkaster pålagde omgående den næjsomeligt lærte rigtige Betjening af Geværet.

Ved Undervisning i Tjenestekendskab har Eksercerskolen megen Nutte af Lærebogen for Orlogsgaster, der gør det muligt paa en langt bedre Maade at lære Folkene det forlangte Personum (eller i hvert Tilfælde en Del af det), idet man nu ligefrem giver dem Lektier for til næste Undervisningstime og ved Eksaminationen ikke som tidligere ofte måtte lade sig nøje med Svaret "Det har jeg aldrig hørt" eller "Det kan jeg ikke huske".

Heget faar man ganske gratis, idet de fleste af Nysgerrighed leser i Bogen og slaar op i den, naar der er noget, de vil vide, og man hører ofte Folkene i Fritiden diskutere med Bogen i Haanden.

Kasernens Overlege holder et Foredrag for den samlede Skole om personlig Renlighed, Nydelsesmidler og Smitte.

Udenfor den egentlige Øvelsestid anvendes Tiden fra kl. 1600 til 1700 til forskellige Arbejder saason Døgvesk, Døjtersyn, Bedning m.m. og om Aftenen fremvises der Film eller holdes Foredrag nogle Gange. Paa sidste Skole saaledes Flaadefilmen, Førdselsfilmen med Foredrag af Politikommisær Cederquist fra Førdselspolitiet, Foredrag om Gas af Overlegen og om Krigsskibstyper af Søløjtnant Hasstrup.

Det er Hensigten paa fremtidige Skoler efter Aftale med Førdselspolitiet saavidt muligt at vise deres Film inden første Landlovedag af Hønsyn til de mange Provins- og Landboere.

Der legges paa Eksercerskolerne megen Vigt paa, at de vernepligtige ogsaa udenfor den almindelige Øvelsestid marker, at de er under kynlig Vejledning hver Gang, der skal udføres et Arbejde eller foretages en Hønstring.

Dette er man istand til nu - og har været det det sidste Aar, idet nu alt tjenstgørende Personel er indkasserneret, og der arbejdes efter det Princip, at Halvdelen af hvert Kompanijs Befalingsmand, Mather og Clever altid er til Disposition, saalæsde Folkene ikke er til Køjs. Hver Befalingsmand tager sig saaledes naar han har Tjeneste af en bestemt Deling eller Gruppe fra sit eget Kompani foruden sin egen og samtlige Mønstringer kan gennemføres korrekt. Det er en Selvfølge, at ved samlet Skolemønstring d.v.s. Boksoftersyn og Landlovsparade stiller samtlige Skolens Befalingsmand, Mather og Clever Søndag inclusive.

Dette at runde over sit Personel til alle Døgnets Tider man siger at være et magtigt Fremskridt mod tidligere, hvor der selv til de store Skoler paa over 500 Mand udenfor Øvelsestiden kun var 1 Officer, 1 Banjormester og højet 4 Vagtenassistenter. Det siger sig selv, at Mønstringer blev der ikke meget af og langevarige Optællinger af Befalingsmand, der gennemgangen ikke kender Folkene, virker ikke fremmende hverken paa Formen eller paa Disciplinen.

Vagten passes døgnvis af Kompanierne. Vagtskompaniet har Rengøring i "Pyen" om Morgenen og den øvrige Del af Dagen stiller det en Deling til Readighed til Vagt i Øvelsestiden og til foredende Arbejder.

Men det er ikke alene vigtigt, at Øvelser og Mønstringer foregår som efter en Snor, saaledes man Skafningen også indordnes under stregt militære Forme for at gøre det muligt at give saa mange Kennesker ydmy Mad samtidig og for at vanne Folkene til Orden under alle Forhold.

Skafningen ved Nøvemaaltiderne udføres i "Pyen" paa følgende Maade:

Vagtsdelingen dækker Bord efter en ganske bestemt Bordplan. - Det er saaledes ikke lige gyldigt, hvor Kniv og Gaffelligger - Hanken paa Muggen skal vende en bestemt Vej o.s.v. Viskestykker afhentes i Vagten og lægges ligeledes paa et bestemt Sted.

Skaffegrojerne er udenfor Skafningen opstillet paa Nylder udfor hver Bakke efter en ganske bestemt Opskrift - den sommer rullede Voksdug hænger paa sine Kroge med Numret udefter. Samtlige Opskrifter

sammen med en Instrukts for Baksætningen findes ved hver Bakke opkøbset.

Kompagnierne stiller for Eks. Kl. 1130 til Mønstring havende vasket Hænder (under Tilsyn) og afleveret Vaaben o.l. Paa Ordre udleveres Hæden og fordeler af Vagtsdeleningens saa betids, at Hæden er fordelt, naar Mønstringen er færdig. - Der løbes nu i Rækkekolonner efter en bestemt Ærdeelsplan ind i "Fyen" til Bakkerne. - Naar Polkoerne sidder ned uden Huer paa deres bestemte Pladser og Skafningerne er begyndt, men Gruppeførerne trude fra og Vagtenes Befalingsmand overvæger Tilsynet med Skafningerne.

Efter Skafningens løbes Baksætnin af Bakken selv - Viskestykker afleveres til Vagten, der holder Greje paa Antallet og sørger for Tørring heraf. Gruppeførerne melder inden Middagsstundens Ophør for deres Bakker til Kompaniet saaledes, at der i Kompaniets Melding ved Øvelsernes Begyndelse er underforstået, at det omraade om bord er iorden.

Jeg skal straks her bemærke, at jeg er ganske klar over, at disse Skafningsmaader ikke kan overføres til Skibe og Institutioner, men dels gør de særlige Forhold i "Fyen" den nødvendige - dels sparer de Tid og det kan aldrig skade at ogsaa Skafning foregår med en vis militær Præcison.

Som et andet Eksempel paa hvor detailleret man søger at gaa frem ved al Organisation, kan nævnes Tøjtspring. - I det store Lukkede Rum over "Fyen"s Deck er der anbragt et System af store Trærammer med tynde Wires. Rammene kan anbringes i 2 Stillinger - en helt oppe naar Tøjet skal tørres og en nedfaret, naar det skal najes op eller bjorges. Hver Mand har sit Nummer i sin bestemte Ramme og desuden er der med Skilte angivet, hvor de forskellige Bekledningsgenstande skal hænge, saaledes at disse hænger kategorivis til højre for langskiba.

Mетодen medfører blandt andet den Fordel, at det er muligt at se om Tøjet er ordentligt vasket af alle, og at en Befalingsfører ved at se paa sin Ramme er i Stand til at kontrollere om eventuelt nogen af hans Folk har undladt at vaske sit Tøj eller noget af det.

Der legges megen Vigt paa, at Behandlingen af Folkene

især i Begyndelsen af Skolen er præget af Ro og Besindighed. - En rolig og formuftig Vejledning er - selv om den tager langere Tid - af langt bedre Virkning end den mere gaumeldags Kasen paa lige fra Starten.

Det understreges, at man ikke irettesetter Folk for Ting, de endnu ikke med Sikkerhed kan forventes at vide og det indpræntes Befalingsmandene, at man i langt de fleste Tilfælde kommer langere med lidt Ros end ved at skælde ud evig og altid.

Det er meget vigtigt overalt, at alt Befalingsmandspersonel er saa ensartet som mulig i dets personlige Form og i deres Krav herom til Folkene, men det er af vital Betydning paa en Eksercerskole, da det jo som bekendt er det første Indtryk, der fastner sig.

Paa Befalingsmandsskolerne legges der overalt megen Vagt paa den personlige Form, idet det overfor Eleverne fremhæves, at de gaar rundt som levende Eksempler paa hvorledes, man skal opføre sig (eller burde gøre det).

Bet indskærpes saavel her som paa Eksercerskolerne, der jo er en Fortættelse af Undervisningen i militær Uddannelse - at der saa absolut ingen Forskel er på Befalingsmandens Udførelse af de forskellige Former i den militære Fremtræden og paa Folkenes udover, at de selvfølgelig er endnu mere korrekte end disse - om muligt.

Denne Forkøl findes desværre mange Steder til ubodelig Skade for Disciplinen. - Man maa her forstaa, at Folkene i saa Fald tanker: Naa! dette her er bare nogle strenge Regler, der gelder for os hennede - Befalingsmandene har deres egne. - Dette Forhold medfører, at de militært efterligner Befalingsmandens ukorrekte Facon eller fører Indtrykket af at være en daarligt behandlet Underklasse, der har sin egen slaveagtige Mandt at opføre sig paa og ingen af disse Ting virker fremmede paa Disciplinen.

De nye Folk møder nemlig for langt de flestes Vedkommende med god Lyst til at lære alt det nye, men de er vant til fra deres Drengeskoler at blive ordentlig behandlet og uddannet efter en formuftig Linie, hvor man blandt andet roser den flittige og dadler den dovne. Hvorfor skulde det være saa meget anderledes her.

Vore Befalingsmand er ofte for tilbøjelige til kun at se

Menglerne og Fejlene og paatale dem og gleuner at fremhæve det gode, der meget ofte bliver præsteret.

Herved være aldeles ikke sagt, at der skal knæles for Folkene - slet ikke - men man skal blot passe omhyggeligt paa ikke ved uretfærdige Krav at betage den Lysten til Arbejdet.

Det er jo ikke noget ringe Pensum, der forlanges gennemgaaet for ikke at sige lært i løbet af de ca. 20 Øvelsesdage, og det bliver mere og mere klart ~~for mig~~, at det selv med mange og dygtige Befalingsmænd ikke kan naas paa en virkelig forsvarlig Maade og ikke saaledes, at man kan garantere, at Folkene ved Afleveringen til Skibe og Institutioner virkelig kan dette Pensum - med chance for at det sidder fast og deres rent militære personlige Fremtreden er slet ikke begyndt at blive en Vane, hvad den jo helst skulde.

~~Det sidst mindste~~ ~~Følge~~ om Eksercereskoler omfatter 36 Øvelsesdage og det reglementerede Antal veluddannede Befalingsmænd og Kather.

Med denne Øvelsestid og de Befalingsmænd m.v. vilde man være i stand til at lære Folkene det forlangte Pensum, saaledes at Skibe og Institutioner virkelig kunde faa Glæde af de nye Besætninger og være i stand til selv med en ret ringe fortæst Øvelsestid paa dette Område at fastholde en ordentlig militær Form.

Herudover kunde man paa en saadan Skole naa at skyde Skarpskydning med Gevær og give en indledende Træning i Brug af Gasmasken, saaledes at enhver Mand, der har aftjent sin Vernepligt i Søværnet har skudt med Gevær og lært at betjene en Gasmaske.

Denne Uddannelse vil selvsagt koste en Del - man Spørgsmaalet er bare om Pengene ikke bliver givet godt ud - jeg mener selvfølgelig Ja! for den Form eller snarere ikke Form vi har for Tiden, kan vist ikke ret mange være tilfredse med.

Men hører ofte Sjøofficerer udtales: "Vi skal jo ikke være Soldater i Fladen" - Den Indstilling forstør jeg ikke, ~~for selvfølgelig skal vi være Soldater d.v.s.~~ militære Personer med Form og Stil - men det skal være paa egen Maade og med den Stil, der nu engang passer til en Flade.

Hvis nogen kunde tankes at være angstelig for for meget "Soldateri" skal jeg bemærke, at næfrent man kunde tanke sig, at

man efter en Eksercerskole afleverede Folkene fuldt, ~~med vi sige~~
~~vi kom til at høre~~, uddannede - da vilde de forskellige Divisioner og
Institutioner i Løbet af kort Tid skære deres Procensor ~~af Infanter-~~
~~rister~~ bort og uden styrre Besvar faa Manden saaledes, som de nu
~~har brug for ham~~
~~ville have ham~~, - altsammen en naturlig Følge af den nye Tjeneste.
Den gjorde det saa noget, at det der blev tilbage, var helt korrekt
~~i alle nyskab~~
militært set. - Det kan ~~de~~ aldrig ~~være en fejl~~, at Grunduddannelsen
er saa god som mulig. -

Bet er i Virkeligheden en meget bunden Opgave, der stil-
les en Skoleforstander for en Eksercerskole i Sammenligning med en
tilsvarende Myndighed i Køpen.

Bør beholder Bataillonen og Kompaniet sine Folk i hele
Tjenestetiden og de respektive Uddannelseschefers eventuelle Fortolk-
ning af Eksercerreglementet m.v. kan aldrig komme til at berøre an-
dre Myndigheder. Derfor uddanner man ogsaa ret frit i Karen indenfor
hvert Kompani. Dette kan elet ikke tillades hos os - man tanker sig
bare for Sks. "Niels Juel"s Landgangskompani stammande fra 6 for-
skellige Kompanier med hver sin Fortolkning af Reglementet. Nej! der
maa gaas ganske regoristisk frem - uden at vige det allermindste fra
de geldende Bestemmelser og med kun een Fortolkning af Bestemmelser-
ne.

Når nu de mere eller mindre veluddannede vernepligtige
efter endt Eksercerskole forlader "Kyan" og bliver fordelt til de
forskellige Skibe og Institutioner møder de en militært set meget
broget Verden, hvor de mange forskellige Befalingsmændskategorier
har meget forskellige personlige Former (eller ikke Former) og er
meget forskellige i deres Krav (eller ikke Krav) overfor de verne-
pligtige med Hensyn til disse militære Form.

De kommer lige fra en Skole, hvor samtlige Befalingsmænd
altid vejlede dem og kravde praktisk talt det samme af dem, lige-
som de i deres rent personlige Form var ret ensartede, og de kan
derfor ikke forstan den nye Verden de træder ind, hvor for Eks. Sø-
officerer og Artilleri-Kvartermestre i mer eller mindre Grad forlan-
ger det paa Eksercerskolen lærte anvendt i det daglige Liv, medens

for Eks. Maskinmester, Radiokvartermestre o.s.v. ~~Denne~~ ^{gennemførelse} etablieret hverken selv viser den lærte Form eller paa nogen Maade tanker sig at forlange den hos andre.

Resultatet udebliver heller ikke, det er det - vi til daglig ser paa. Den nye Mand føler sig desorienteret og indstiller sig paa kun at yde det allernødwendigste d.v.s. at være nogenlunde korrekt overfor de forholdsvis faa, der forlanger dette, og ellers at anvende den af de mange militære (eller halvcivile) Formar, han ser omkring sig, der passer ham personligt bedst.

~~de mi fr høje~~ I løbet af forbløffende kort Tid er det tynde Lag Politur fra Eksercerskolen alidt af, og der er ikke saa mange Steder, hvor der smøres noget nyt paa af det rigtige. Resultat: Den halvdaarlige Fremtreden, de fleste af vore Folk har - en Form der er saa absolut til Skade for hele Disciplinen og Flaadens Omstændigheder.

Selvfølgelig er Form ikke alt - det er heller ikke det vigtigste - og jeg skal være den første til at indrømme, at man udmerket i sine Partejer kan have en ~~fuldtids~~ ^{fuldstændig} Disciplin uden Form - men gjorde det noget, at der ogsaa var Form her. Og snært det drejer sig om større Styrker, er Form en Nødvendighed for Disciplinens Gennemførelse.

Formen skal overholdes strengt, vel at marko, naar de ydre Betingelser for at kunne gennemføre den korrekt er til Stede; man skal saaledes spøge vulk fra de mere eller mindre latterlige Situations, der fremkommer ved tankeløs, vanemsæig Brug af Retstillingen som Honnør for en Foresat - for Eks. ikke anvende Retstillingen, naar den nødvendigvis mån blive udført som en Balancekunst paa et bevegligt Underlag eller bruge den som Honnør for en Foresat, der ikke kunne Honnøren o.s.v. ~~Brug~~ ^{Når} i det Hele ~~med~~ ^{med} Retstillingen saa lidt som muligt og saa kort som muligt, men ~~brug~~ ^{stregt} ~~igenom~~ ^{igenom} ~~den~~ ^{den} strengt, naar den endelig anvendes.

Hvis de nye Folk kun fortsat saa korrekt Optreden overalt, hvor de kom og kun mødte Befalingsmandspersonel af alle Kategorier, der stillede de samme Krav - altid rettede og vejledede, naar de udforste noget forcert, vilde de faa det, vi velsagtons alle ønsker korrekte ensartede Besætninger og hermed Grundlaget for en god Disciplin - Besætninger vi kunde være stolte af at vise frem overalt.

Bet er egentlig saa lidt, man i det daglige skal være vaa-
gen overfor:

1. En korrekt Hilsen. Herunder *Omholdelse* af Morgen-
hilsenen ombord.
2. Korrekt Aflæggelse af Meldinger og
3. Korrekt Aftredning efter Modtagelse af en Ordre.
4. Oprettning ved Tiltale.

Disse 4 Ting der i det daglige Liv ombord og i land gaar
igen atter og atter Døgnet rundt og som nu gennemgaende bliver
halvrigtigt og meget uensartet udført.

Jeg er klar over - at dette Forhold til en vis Grad ikke
helt er Personellets egen Skyld - idet flere Kategorier næsten in-
gen militær Uddannelse har faaet fra Starten - men "visse" Katego-
rier har det jo desværre ogsaa saadan, at de nærmest satter en Are-
t at være halvcivile.

Den Ensatethed - der er saa paakrevet - kan kun læres
paa de forskellige Befalingsmandsskoler og her arbejdes for Tiden
maalbevidst herpaa. Faget militær Uddannelse er saaledes Hovedfag
for alle Kvartermester- og Underkvartermesterskoler og Fallesfag
for alle minus Radiokvarternestre paa Kvartermesterskolen og Fal-
lesfag for alle på Underkvartermesterskolen med det Meel efter
overstactet Eksoamen at kunne bruges paa Ekserciskoler henholdsvis
som Delings- og Gruppeførere.

Som en naturlig Fortsættelse af Vinterens Undervisning i
militær Uddannelse kommer nu alle Elever fra Kvartermester- og
Underkvartermesterskolen minus de omtalte Radiokvarternestre samt
p. t. Overfyrbøderne paa Foraarsekserskoler som henholdsvis De-
lings- og Gruppeførere. - Her faar de Lejlighed til i Praksis at
bruge det lerte, og hvad der er af stor Betydning især for de ny-
udnævnte Underkvarternestre af alle Kategorier - faar Tillid til
sig selv som Befalingsmand. - Det er meget udviklende for den nye
Underkvartermester at faa et helt nye Folk udleveret, som han skal
detalludanne fra Bunden.

Da det er af stor Betydning at alt Maadens Befalings-
mandspersonel har en ensartet personlig Fremtræden og militær

Forstaelse kommer som sagt alle Kategorier paa Eksercereskole som Gruppeførere snarest mulig efter deres Uddannelse til Underkvartermestre. Saar har der saaledes været Artilleri-, Hættes-, Mine-, Torpedo-, Radio-, Proviant- og Sanitetsunderkvartermestre paa Skolerne, hvor de gennemgaaende har ydet god Tjeneste og i nogen Grad afhjulpet Savnet af uddannede Gruppeførere. Jeg skal kun tilføje, at det efter min Menning har virket fremmende paa disse Befalingsmands Selvtillid, og at de selv har været glade for denne Uddannelse.

De øvrige Befalingsmandsskoler sender ogsaa i ret stor Udstrekning deres Elever paa Eksercereskoler til fortsat praktisk Uddannelse, der har saaledes saar været Søkadetter af Klasse A og B - Søkadetter (R) og Intendanturkadetter paa Skolerne.

Maskinkadetter og Flyvekadetter faar endnu ikke Uddannelse nok til at kunne bruges, idet Skoleplanerne kun anviser ca. Halvdelen af det Antal Timer, man giver Søkadetter (R), og dette maa siges at være Minimum.

Det vilde efter min Menning ikke være mindst vigtigt om de vordende Maskinmestre fik en saa kraftig militær Uddannelse, at der var Chancer for at den kunde holde til Tid og Svighed. - For Flyvekadetternes Vedkommende er det meget beklageligt, da Flyveofficerer og Flyvekadetter ifølge Søværnskommandoens ~~Beslutninger af 6/~~^{Skulde} 1933 betegnes som egentlig kommandoudøvende Personel, en Betegnelse som ~~man~~ ^{en} ~~kan~~ ^{har} ~~absolut ikke~~ ^{en} ~~verdig til~~ ^{en} ~~enhed~~ ^{en} ~~med overordnet hensyn~~.
Det generelle Princip bør efter min Menning være dette -
at enhver der bærer en Befalingsmandsdistinktion skal have lart at befale. Dette læres i Praksis bedst paa en Eksercereskole.

Det har gennemgaaende været en Formøjelse at arbejde med den noget brogede Befalingsmandsskare paa Eksercereskolerne, og jeg er overbevist om, at de alle har haft Gavn af at lære ogsaa denne Gren af Tjenesten at kende, og det vil utvivlsomt i Løbet af nogle Aar satte sit bestemte Præg paa alle de Kategorier, der ellers ikke udmerker sig ved militær Fremtræden - men der maa ikke vedblivende være enkelte Kategorier, der gaar Ram forbi.

Det kan ogsaa virke fremmende paa Kammarataket indenfor de forskellige Kategorier, naar som foreks. saar paa Aprilskolen

1. Tjæn' med dømmen om at hævd h.v.s i

ca. 25 Underkvartermestre af alle Kategorier var samlet os. I Maaned
~~med~~ virkelig havde fulles Interesser. Paa denne Maade bliver
disse Mennesker ganske anderledes rystet sammen end i Skibene, hvor
hver har sit Speciale (og for Tiden hver sin Facon).

Ekserciskolen har saaledes foruden den Opgave at uddanne
de varnepligtige - tillige den at viderefodde Klooverne fra de
forskellige Befalingsmandsskoler og er desuden Stedet, hvor det far-
diguddannede Personnel kan faa sin Form holdt vedlige eventuelt pud-
set af. -

Men alt dette saavel streng Form paa Eksercer- og Befal-
lingsmandsskoler samt Planer for at gøre alt Personnel ensartet militært
uddannet nytter ikke meget, saafremt ikke samtlige Befolings-
mand paa alle Tjenestesteder gør deres til, at Form og Prentreden
gennemføres ensartet d.v.s. efter Reglementet.

Hvis mit Foredrag kunde hjelpe til en mere udbredt For-
staaelse af enhver Befalingsmands Pligt i saa Henseende, vil vi hurtigere
nærme os Malet, der er: Et ensartet og veldisciplineret
Personnel.